

Carl Christian Reiffenstein 1831-1916



Foto uden årsangivelse. Ukendt fotograf. (Kilde: FamilySearch)

Carl Christian Reiffenstein blev født 12. december 1831 på Den Kongelige Fødselsstiftelse i København som søn af ugifte Cathrine Margrethe Petersen, 22 år og født i Rendsborg.

I FT 1834 boede hun sammen med konditorsvend Christian Reiffenstein i Kaninlængen 84 i Nyboder. De er angivet som værende ugifte. Carl Christian, 3 år, var sammen med dem. Det er uvist om Christian Reiffenstein var fader til barnet.

Carl Christian fik en lillesøster, Johanne Frederikke, også født på Den Kongelige Fødselsstiftelse den 13. maj 1834. Moderen var stadig ugift. Hun boede da i Prinsensgade 381. Faderen er ikke oplyst, men må være Christian Frederik Reiffenstein.

Cathrine Margrethe Petersen blev gift med arbejdsmand Christian Frederik Reiffenstein, 34 år, den 16. oktober 1840 i Trinitatis Kirke, København. De boede da i Borgergade 172.

I FT 1845 var Cathrine Margrethe Reiffenstein blevet enke og boede i Store Kongensgade 265 sammen med sine to børn.

5. august 1845 blev Carl Christian sendt til Viborg som plejebarn under tilsyn af fortråd Jens Bang på Steendalgård i Vium sogn, Viborg Amt.

Søndag efter Mikkelsdag den 1. oktober 1848 blev Carl Christian Reiffenstein konfirmeret i Karup Kirke. Han opholdte sig da hos gårdmand Peder Bitsch i Frederikshede (Havredal, Frederiks Sogn).

I 1848 blev Carl Christian Reiffenstein tjenestedreng hos gårdejer Valdemar Rothe Ingerslev på Lemming Nygård, Lemming Sogn, Viborg Amt.

Af tilgangslisten for Lemming Sogn fremgår det, at Carl Christian Reiffenstein den 11. november 1848 ankom fra den tyske koloni i Frederiks, Viborg Amt ("kartoffeltyskerne").

Carl Christian må have gjort et godt indtryk hos gårdejer Ingerslev i Lemming. Den 15. april 1849 flyttede han til Viby, hvor han blev tjenestekarl hos en anden Ingerslev, kancelliråd Caspar Peter Rothe Ingerslev, som ejede Marselisborg gods.

Han kom i 1850 til Aarhus Domsogn fra Viby. I Aarhus var han tjenestekarl hos købmand Niels Schibye i Skolegade nr. 17. Det var dog kortvarigt, for 2. november samme år rejste han til Mårslet Sogn for at arbejde på Vilhelmsborg.

I 1851 var han et halvt års tid på Holme Mark i Holme Sogn (tjenested ukendt), men vendte tilbage til Marselisborg 4. november 1851.

18. februar 1851 blev han udlagt som barnefader til en datter, Ane Margrethe. Moderen var Ane Jensdatter af Åbo, som var hos Peder Madsen på Holme Mark. Carl Christian Reiffenstein var staldkarl på Vilhelmsborg.

Carl Christian Reiffenstein blev gift med Ane Jensdatter 25. maj 1852 i Viby Kirke, mens de begge tjente på Marselisborg gods.

Den 20. juni 1852 fik de en datter, Kirstine Margrethe.

I følge tilgangslisten fra Vejlbys Sogn, ankom de til Vejlbys Kirke 11. september 1852. Datteren blev døbt i Vejlbys Kirke den 19. september (i følge kirkebogen blev datteren også født i Vejlbys Kirke).

Carl Christian Reiffenstein ernærede sig som tjenestekarl, daglejer og arbejdsmand i Vejlbys Kirke indtil han modtog alderdomsunderstøttelse omkring 1901. Han boede på matrikel nr. 61c (FT 1901). Huset lå i det tætbebyggede område mellem Bredkildegade og Smedegade, kaldet "Tønden". Antageligt fordi den vestlige del af området var afsluttet af Tøndegården.

Han og Ane Jensdatter fik otte børn sammen (alle med efternavnet Reiffenstein):

Ane Margrethe, 18. februar 1851

Kirstine Margrethe, 20. juni 1852 – Død 5. november 1852

Jens Christian, 2. juni 1854 (senere landmand i Todbjerg)

Hans Peter, 9. marts 1857 (Emigrerede til USA.)

Anders Rasmus, 27. maj 1859 – Død 1. juli 1861

Kirsten Petrea, 4. april 1861

Rasmus Frederik, 29. maj 1863 (Emigrerede til USA. – Død i Garner, Iowa 16. marts 1927)

Anders Rasmus, 24. marts 1867 (senere skomager i Vejlbys Kirke. – Emigrerede til USA.)

Ane Reiffenstein, født Jensdatter, døde 17. februar 1912, 86 år gammel, og blev begravet på Vejlbys Kirkegård 25. februar.

Carl Christian Reiffenstein døde 19. januar 1916, 84 år gammel, på Amtssygehuset i Aarhus (1898-1935 på Ingerslevs Boulevard – den senere Sankt Annagade Skole). Han blev begravet på Vejlbys Kirkegård 26. januar 1916.

Citat fra barbermester Svend Otto Ottosens "Erindringsglimt fra Vejlbys Kirke 1910-1945":

I 1913-14 brændte nogle sammenbyggede huse, der lå med gavlen ud til Smedegade. Der boede Anders Hvidkjær, Carl Reiffenstein - vores gamle trommeslager. Han gik rundt med trommen på gaderne, gjorde ophold engang imellem og fortalte bynyt - og så boede der Sine Madsens mor.

Carl Christian Reiffenstein var den sidste bytrommeslager i Vejlbys Kirke. Under vandmangel i Vejlbys Kirke meddelte han efter en trommesolo: "Vand kan fåes for 50 øre spanden hos Chr. Holm". (Denne mente, at hans brønd stod i direkte forbindelse med Skanderborg Sø.)