

Jul hos Drejeren

Juleaften 1920 blev holdt hos Drejer Sørensen på kanten af lergraven i Vejlbj

Stjernen ledte vise mænd, til vor herre Kristus hen; vi har og en ledestjerne og når vi følger den gerne, kommer vi til Jesu krist, kommer vi til Jesu krist. -Far må vi ikke ikke nok synge, nu er det jul igen? Dejlig er den himmel blå, er så lang. Den skal vi altid synge. Kom det spørgende fra Alfred. Johannes sad ved klaveret og spillede stadig. Marie kiggede over på Peder som smilede. Han gav sig, selvom det var en vigtig salme for ham. Marie kiggede over på Alfred og derefter til Johannes, som tegn på det var okay. Alle børn fik hurtigt lavet en kæde og rundt i huset gik det imens de sang nu er det jul igen. Julen var noget helt specielt i ethvert hjem, og hos drejerens i Vejlbj, var der hygge og glæde. Marie var travl, både med at passe hendes lille butik i den ene ende af huset, og med at forberede sylte og småkager. De skulle også som alle andre familier have et juletræ. En tradition som også havde taget sit indtog i Vejlbj. Kvinderne i husene havde mange forberedelser og det var som regel mændene der fandt ud af at fået træ hjem i stuen, som kvinden og måske børnene kunne hjælpe med at pynte, med levende lys, æbler, bånd og sukkerstave. Noget nyt Marie havde fået i butikken, var englehår og julekugler. Det skulle selvfølgelig også på juletræet det år hos drejerens sammen med bånd og lys, som hun også havde i butikken. På bordet i stuen stod en fin skål med alle de julekort, familien havde fået i december. Pigerne elskede at sidde og kigge på de fine billeder af de små mennesker med rød hue, og læse de kærlige hilsner fra nær og fjern, med ønsket om en god jul og et godt nytår. Juleaften blev gåsen sendt til bageren på Nygade. Børnene glædede sig og legede med hinanden, med spændingen om, om der ville ligge en lille ting til dem ude fra Maries butik. Eller bedre endnu om der var hentet noget specielt hjem. Eller som det også kunne være, hjemmestrikkede sokker, huer og vanter her til den kolde tid. De år hvor sneen dalede ned fra himlen var ekstra hyggelig. Så var ventetiden heller ikke så lang til om aftenen. For julefest var noget af det bedste. Der var en helt speciel stemning i huset, og pigerne hjalp Marie med at dække bord og gøre maden klar. Julen var en fest, så der skulle hvid dug på bordet, og det fine porcelæn. Johannes og Niels blev sendt til bageren med trækvognen for at hente julegåsen sidst på eftermiddagen. Nu skulle det blive godt at komme hjem i varmen igen, og sætte sig til bordet. Juledag startede tidligt. Børnene vågnede og skulle straks lege med deres lille gave. Marie var glad. Det havde været en hyggelig aften, hun tænkte på den med ro i sindet da hun gik afsted. Nu skulle hun i kirke og høre julegudstjeneste.

Fakta:

Peder Sørensen, Drejer i Vejlbj

Marie Sørensen, Butiksejer

Boede ved lergraven i Vejlbj (Det nuværende smedegade) sammen med deres børn.

Camilla Willesen

Vejlbj-Risskov Lokalhistoriske Forening